

12. Lief Vaderland, vaarwel!



1. Vaar - wel, mijn dier - baar Va - der - land, Lief Va - der - land, vaar -
 2. Mijn laat - ste groet zij u ge - wijd, Lief Va - der - land, vaar -
 3. Uw beeld staat steeds voor mij - nen geest, Lief Va - der - land, vaar -




wel! 'k Ver - laat uw dier - baar duin en strand, Lief Va - der -
 wel! Maar 't schei - den duurt niet voor al - tijd, Lief Va - der -
 wel! Dat maakt mij kloek en on - be - vreesd, Lief Va - der -




land, vaar - wel! Maar 'k ga met op - ge - wek - ten moed, Vol
 land, vaar - wel! Eens zie ik u - we beem - den weer, Als
 land, vaar - wel! En treedt mijn voet op vreem - den grond, Dan




le - vens - lust en goe - den moed, Lief Va - der - land, vaar - wel!
 ik be - hou - den we - der - keer, Lief Va - der - land, vaar - wel!
 zeg ik nog uit hart en mond: Lief Va - der - land, vaar - wel!

